

UJAMAA

FÆLLESSKABET OMKRING FRISKOLEN I UHRE



53. ÅRGANG

SEPTEMBER 2023

NR. 7

Første skoledag i 1. klasse



Billedet er venligst udlånt af Brande Bladet



Ujamaa (udtales udjamar) er skoleblad for Uhre Friskole. Det udsendes midt i hver måned

- undtagen juli og august.

Artikler skrives af elever, lærere forældre samt andre interesserede.

REDAKTION:

Helle Brødsgaard

Else Kristensen

Jette Iversen (ansv.)

Johnny Baggesen Hessellund (ansv.)

Der optages gerne artikler, der kan være af betydning for lokalsamfundet i Uhre.

Johnny

Artikler kan mailes til skolebladets redaktion.

helle@uhrefriskole.dk

else@uhrefriskole.dk

jette@uhrefriskole.dk

Ujamaa kan også ses på

www.uhrefriskole.dk

Kære forældre

Det er **meget vigtigt**, at I husker at give skolens kontor besked, hvis I ændrer telefonnummer/mobilnummer, adresse eller e-mailadresse.

Hvis I har ændringer, kan I ringe til Hanne på 97187034 eller maile til hanne@uhrefriskole.dk.

Kontakt til

Uhre Friskoles Venner

kan ske til formanden

Karlo Kragtig Kristensen

på mobil 25343417 eller mail:
johanne.karlo.kragtig@gmail.com



Vi er altid glade for bidrag til skolebladets drift.

Bidrag kan overføres på følgende måder:
Indsættes i Danske Bank: Reg. nr. 4665 og kontonr. 11045685,
eller via **MobilePay** på **861226** med tekst **"skoleblad"**.

Der kan også indbetales på skolens kontor.

På forhånd tak!

Hilsen Johnny.

Nyt fra kontoret.



Så er et nyt år på Uhre Friskole og i dagtilbuddet Uhrskoven for alvor kommet i gang. Ja, vi skriver faktisk allerede 1. september og det betyder; Efterår. Vi sang forleden sangen; "Det' det ikke mange der forstår, men jeg kan godt li' efterår". En fin sang om glæden ved årstidernes skiften samt den betydning det har i forhold til både naturen, aktiviteter og meget mere.

Efterår betyder også 5. september-indberetningen, som er elevtallet pr. 5. september i indeværende skoleår. Det er ud fra dette tal, det statslig tilskud for resten af skoleåret beregnes. Vi har pr. 5. september 194 skolebørn indskrevet på Uhre Friskole.

I skrivende stund har vi netop overstået 2 gode ture, hvor 8. klasse har været i Tjekkiæt og 9. klasse i København. Skønne ture med skønne elever.

I uge 37 løber en stolt tradition af stablen. Der skal nemlig løbes O-løb sammen med andre friskoler i kommunen. Vi glæder os meget - og håber eleverne er klar til at give den gas.

Her i september skal vi også for alvor i arbejdstøjet. Vi kan nemlig bekræfte, at Anders Holch Povlsen har givet sit tilsagn til at give et nyt børnehus til Uhre Friskole og dagtilbuddet Uhrskoven. Vi glæder os! Og vi har stadig ikke helt forstået, hvor heldige, vi er. Efter aftale vil vi nu i gang med at involvere alle med interesse for projektet. Derfor er der, som I sikkert har set, sat en annonce i avisen med en vigtig dato - nemlig **tirsdag den 26. september kl. 17.00-20.00** her på Uhre Friskole. Vi håber I har lyst til at komme, men vil af hensyn til det lavpraktiske, bede jer tilmelde jer til aftenen på mail til hanne@uhrefriskole.dk. Aftenen vil begynde med en indflyvning. Hvor er vi? Hvad er perspektiverne? Osv. Derudover vil aftenen komme til at indeholde nogle korte pitches af ca. 5 minutters varighed. Her vil vi få 6-7 forskellige mennesker til at sige noget om f.eks. pædagogik, læring, teknologi, etik, æstetik, natur, arkitektur, nabo-perspektiv mm. Alt sammen for at inspirere jer til at tænke nye, originale tanker om hvordan fremtidens institutions-byggeri kan se ud. Visionen fra både Anders Holch Povlsen og Uhre Friskole er nemlig at kunne skabe et "fyrtårn" indenfor institutionsbyggeri. Men allerførst skal vi høre alle jer, der kunne have en idé, et perspektiv eller noget helt tredje. Vi vil nemlig efter disse pitches invitere ud i nogle samtalerum på skolen, hvor man via samtale og refleksion kan få skrevet alle de gode idéer ned, som man måtte have. Det er nemlig afgørende for os, at projektet bliver et fælles projekt for alle - med en stor følelse af medejerskab. Vi håber, I kommer den 26. september og bringer alle de gode idéer i spil, der måtte være.

Vi glæder os!

Kærlig hilsen Kontoret.



Nyt børnehus i Uhre

Uhre Friskole og Dagtilbuddet Uhrskoven har glæden af at kunne invitere alle interesserede til dialogmøde om udviklingen af ny børnhave og vuggestue.

Vi er klar til tage næste skridt i planerne, hvilket b.l.a. skyldes en glædelig opbakning fra Anders Holch Povlsen og hans selskab AAA United.

Vi inviterer derfor indenfor, for at fortælle om vores foreløbige planer – men i særdeleshed også for at invitere ind i hjerterummet, hvor du/I kan komme med forslag og ideer til, hvad sådan et splinternyt børnehus skal indeholde. Hvordan det skal se ud? Hvordan rammerne skal være? Osv.

Arrangementet afholdes d. 26. september kl. 17.00-20.00 på Uhre Friskole

Tilmelding til arrangementet senest den 19.9.23, skal ske på mail til: hanne@uhrefriskole.dk
Skolen og dagtilbuddet er vært for en let bespisning i forbindelse med arrangementet.

Vel mødt.

Kærlig hilsen alle os fra Uhre



Nyt fra bestyrelsen.

Skolebestyrelsen afholdt sit første møde efter sommerferien den 29. august 2023.

Bestyrelsen lagde ud med at gennemgå den seneste regnskabsbalance. Pr. 5. september har vi 194 elever, hvor der har været budgetteret med 183 elever. Der er til gengæld en lille afvigelse i antallet af tilgang af børn i børnehaven end forventet. Men forventningen er, at der stille og roligt kommer flere børn til i børnehaven.

Et andet vigtigt emne på dagens møde var nyheden om, at der selvsamme dato var sendt en åben invitation ud til alle med interesse for Uhre Friskole og dagtilbuddet Uhrskoven. I invitationen informeres der om ideen om et nyt børnehus, og at der inviteres til at møde op den 26. september, hvor vi i fællesskab kan tale om, hvordan man kan skabe fremtidens vuggestue og børnehave.

Et andet emne på agendaen var, at Michael Petersen er blevet genvalgt som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Michael i bestyrelsen.

Skolebestyrelsen skal den 5. september på kursus på Klovsborg Friskole, hvor bl.a. følgende emner er på dagsordenen; Lovgivning om frie grundskoler og bestyrelsens opgaver og ansvar.

Skoleledelsen kunne også informere om, at der i september vil blive gennemført APV (Arbejdspladsvurdering) for skolens personale.

Til slut blev der evalueret på starten af skoleåret og de netop gennemførte forældremøder for indskoling, mellemtrin og udskoling. Repræsentanter for skolebestyrelsen har været forbi til de fleste klasser og præsenteret skolebestyrelsen og informeret om, hvem der er skolebestyrelsens kontaktpersoner for de respektive klasser.

På vegne af skolebestyrelsen

Signe Lauritzen

Første skoledag i 0. klasse.



Endelig blev det den 9. august, hvor 22 nye børn og forældre mødte ind på Uhre Friskole til deres første skoledag.

Vi startede hårdt ud med at tage blyant-kørekort.

Så efter en intro om hvordan man holder rigtig på en blyant, til at øve os med slik, endelig fik den nye blyant.

Hvor var det bare nogle dygtige børn som hurtigt knækkede fidusen med at haps en blyant og flippe den over.

I frikvarteret var der et kort infomøde til forældrene, inden de skulle sige farvel til deres børn.

Vi fik vores nye matematikbog, som vi skulle lave en side i.

Der blev også læst en historie, og vi fik spist vores lækre madpakker og holdt anden frikvarter inden, vi skulle i SFO.

En skøn første skoledag sammen med den dejligste 0. klasse.



Billedet blev taget i løbet af den første skoleuge.

Første skoledag i 1. klasse.

Onsdag den 9. august mødte
23 spændte elever ind i 1. klasse.

Nogle - inklusiv læreren - havde sommerfugle så
store som tekopper i maven. Både på grund af
nervøsitet, men også på grund af spænding og
glæde.

Kunne man nu genkende klassekammeraterne?
Hvem var det nu klasselæreren var?
Hvor var klasselokalet?
Og hvor skulle man sidde?



Der var mange spørgsmål, men da
morgensangen var ovre og pladsen i
klasselokalet var fundet, blev sommer-
fuglene sluppet fri og vi kunne gå i
gang med første opgave i 1. klasse.

Årets tema i klasselokalet er luft-
balloner, så derfor skulle hver elev
naturligvis lave deres egen luftballon,
så døren kunne blive dekoreret.

Det var en rigtig god dag, og døren
blev rigtig flot.

9. klasses tur til København.

Mandag d. 14/8 tog 9. klasse, Line og jeg mod København. Efter en del togsift nåede vi endelig til hovedstaden og gik mod vores vandrerhjem - Danhostel Copenhagen. Her blev vi indkvarteret og gik mod Christiania, hvor der ventede os en guidet tur rundt på fristaden. Vejret var super godt, og det er altid bedst, når man besøger Christiania, for de har sparet på belægningen.

Vi gik gennem København og skulle til Fælles-spisning på Folkehuset Absalon. Hvilket for de flestes vedkommende var en anderledes oplevelse, fordi vi sad sammen med 200 andre i den gamle kirke, som i dag er et forsamlingshus og så fik vi lækkert mad, vegetarisk. På vej hjem til vandrerhjemmet måtte vi lige forbi en Netto efter lidt lækkerier.



Tirsdag d. 15/8 startede vi med det store morgenbuffet på vandrerhjemmet. Vi begav os ud i det skønne vejr på rundtur i København - forbi Christiansborg, Holmens Kirke og Børsen. Eleverne fik lidt tid på egen hånd og da vi mødtes igen, gik vi ud til Frihedsmuseet. På vejen så vi snublestenen, Amalienborg, Operaen og Marmorkirken.

På Frihedsmuseet fik vi undervisning i "Til modstand". Et super spændende sted. Udefra ser det lidt småt ud, men hele udstillingen findes under jorden, ligesom beskyttelseskældre.

Vi begav os igen op i det skønne sommervejr og mødtes med Sami fra Gadens Stemmer.

Hun fortalte os om sit liv, mens vi gik rundt i det område af København, hvor hun har tilbragt meget af sit liv. Et liv med stoffer, misbrug og en barsk opvækst. Her mødte eleverne bagsiden af storbylivet.

Vi spiste aftensmad på Jensens Bøfhus, hvor vi lærere mødte et ældre ægtepar, der roste eleverne for både at takke personalet for maden og også være meget stille og høflige.

Så dejligt at rejse med jeres børn og dejligt, når andre lægger mærke til det også.





Onsdag d. 16/8 var sidste dag i den store by. Vi pakkede vores kufferter og efterlod dem på et værelse, og så gik vi mod Glyptoteket. Her havde vi et undervisningsforløb om Romantikken.

Et smukt sted, med aktive elever, i et emne som de kan gå til prøve i i dansk til næste sommer. Vi hentede kufferterne og gik på København Hovedbanegård. Der blev spist frokost, toget kom og vi var i Brande sidst på eftermiddagen. Vel hjemme, med gode oplevelser sammen med gode børn.

Tak til 9. klasse og Line for en dejlig tur. Tak for lån af jeres børn.

Gitte



4. klasse på tur til Givskud Zoo.

En tur i løveparken og helt specielt en tur ind i løvestalden var, hvad 4. klasse oplevede mandag den 4. september i Givskud Zoo.

Vi nød en dag blandt fremmedartede dyr, med hinanden i klassen og i solskin.

Her kommer nogle af elevernes indtryk fra dagen:

Nathalia: Vi var inde i løvestalden, medens løverne var inde.

Jeppe: Vi fik lov til at fodre kamelerne

Malcon: Det var vildt at kunne gå rundt inde i løvernes habitat. De havde jo lige gået der dagen før

Louis: Der var mange søde pingviner

Sia: Det var sjovt med Safaribussen, og vi så mange spændende dyr

Wilas: Det var fedt at se en kapivar for første gang

Elena: Jeg blev stukket af en hveps

Karen: Guiden på safaribussen sagde, at zebraer er onde mod andre de dyr.

Mike: Strudsen lægger et stort æg

Silje: Lækkert med slik i madpakken

Winston: Spændende at høre om strudsen på safaribusturen

Mathilde: Legepladsen var sjov

Esben: Øv, at der ikke længere er elefanter

Theodor: Vi så ulvene blive fodret med døde kyllinger

Selma: Spændende at høre om, at hanløverne bliver jaget ud af flokken

Aske: Aberne kan ikke lide vand. Smart at hegne dem ind med vand rundt om.

Tusind tak for forældrekørsel.

Tak 4. klasse for en god dag sammen med jer.

Michael og Jette.





0. klasse på besøg i fælleshaverne.

Torsdag den 7. september var 0. klasse inviteret op i fælleshaverne for at se, hvad det vil sige at være med i fælleshaverne.

Her kan man få sin egen have, lære om hvordan man dyrker grøntsager og blomster. Eller lære om hvordan man selv passer en have. Der var fine skilte med navne på børnene, der havde en have samt pyntet med flotte sten.



Vi prøvede at grave kartofler op, smage på grønkål og persille. Ester og Johanne havde lavet grønkålschips til os, det var et hit samt skrællet gulerødder og æbler fra haven. Inden vi skulle hjem, plukkede vi alle en blomst, som Ester bandt til den flotteste buket, som vi fik med hjem til klassen.

Til foråret bliver det atter muligt at melde sig til fælleshaverne.

Tusind tak for en helt fantastisk dag.





STØT DEM - DE STØTTER OS

El-huset Brande

Nørregade 16
97 18 12 44

Internat for
Dyrenes Beskyttelse



Mosegårdens
Hunde- og Kattepension



-til menneskets bedste ven!
v/Birgit og Kent Karlsen
Sønderkærvej 11, Uhre,
7330 Brande



FÅ TILSENDT GRATIS KATALOG

97 18 71 23

DECOWICON

DEVELOPMENT
CONSTRUCTION
WIND INDUSTRY
CONSULTING



ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE

- NYBYGGERI • TILBYGNING • OMBYGNING
- GLASARBEJDE OG FUGNING
- VINDUER OG DØRE EFTER MÅL • ISOLERING

Tilbud gives uden
forbindende på

40 94 54 29

KNUD SØRENSEN

PRÆSTELUNDEN 23, 7330 BRANDE

Mail: kasper@knudtomrer.dk



Natural Brande A/S

Gl. Kærvej 17, DK-7330 Brande

Tel. (+45)97 18 70 40 - Fax 97 18 70 90



Køb denne flotte
salmebog for
125,- kr.

Kontakt:

jette@uhrefriskole.dk

eller mobil 61787221.



MAXBLIK

v/ Jesper Pedersen

Tlf. 25 33 51 20

Din sparringspartner i byggeriet..!

SNEDKERVÆRKSTED
VINDUER & DØRE OG GLASARBEJDE
TILBYGNING OG OMBYGNING
RENOVERING OG ISOLERING
HOVED- OG TOTALENTREPRISE



Arne Danielsen A/S

TØMRER- & SNEDKERFIRMA

Borupvej 1 - 7330 Brande - Tlf. 9718 7063 - www.arnedanielsen.dk

STØT DEM - DE STØTTER OS

 -din sikkerhed for en tryk handel
Brandeboligsalg

Brandeboligsalg v/ Charlotte Brøchner · CVR nr. 38985922
Storegade 5 · 7330 Brande · Tlf. 6039 5240
info@brandeboligsalg.dk · www.brandeboligsalg.dk

*Denne reklameplads kan blive
din....*

Kontakt Uhre Friskole for nærmere
oplysninger.



FJOFFSET
Smedebækvej 14
Gludsted
7361 Ejstrupholm
75775217-20935217

Alt i
tryksager
til erhverv
og privat

www.fjoffset.dk - fjoffset@get2net.dk

"Det lille trykkeri med den hurtig service"

SYDBANK

Hvad kan vi gøre for dig

Torvet 1 · 7330 Brande · Tlf. 74 37 61 80 · Fax 74 37 61 81
sydbank.dk



DEN
LOGRENDE HALE

denlogrendehale.dk - hundesalon og webshop - tlf: 41415851

Eriksminde  Gaardbutik

www.eriksminde-gaardbutik.dk

- Kreative Køkkenredskaber
- Gaveideer til køkkenet - Specialiteter
- Udlejning af æblepresningsudstyr

Åben hver torsdag kl. 16-18, ellers efter aftale.

Eriksminde-gaardbutik
Gydevej 11, Uhre, Tlf. 25 32 48 56


BESTSELLER

Blåhøj EL^{A/S}

v/ John Hansen,
Aut. EL-installatør

Buelundvej 1, Blåhøj, 7330 Brande
Telefon: 75 34 50 17
Fax: 75 34 55 17, www.blaahoej-el.dk
John 20 71 90 17



STØT DEM - DE STØTTER OS



Midtjydsk Maskinstation A/S
v. Torben D. Rosenkilde,
Kærbyvej 16, Uhre, 7330 Brande
Tlf. 97 18 76 95

*Denne reklameplads
kan blive din....*

Kontakt Uhre Friskole for
nærmere oplysninger.

REMA 1000
Brande
Meget mere discount!



25 32 49 10
EMBORG'S
ANLÆG



Ronni Emborg
Indehaver

Brogårdvej 8, Uhre
7330 Brande
Tlf. 25 32 49 10
emborgs.anlaeg@gmail.com
www.emborgs-anlaeg.dk

- alt i entreprenør-, jord- & anlægsarbejde

HERNING TURIST
- en god tur i godt selskab

Dit lokale busselskab

Stig trygt ombord på vores busser
uanset om det er en bus til familiefest,
udflugt, firmatur, busrejse i Danmark
eller en busrejse ud i Europa

Vidste du, at vi også kan arrangere
program og indkvartering for gruppen

Kontakt os på tlf. 97128911 eller
herning@herning-turist.dk for tilbud



Er du interesseret i
at få en reklame i
skolebladet,
kan du ringe til skolen
på tlf. 97187034 og
høre nærmere...



Tanker omkring høsttid – og høstgudstjeneste

Der er så dejligt på landet. Når man cykler eller går på de små veje en lun og stille septemberdag, er der bare en helt særlig stemning. Lyset er lidt anderledes, lydene er anderledes – mere dæmpede end i højsommeren (som i år druknede lidt i regn).

Men det er blevet sværere at nyde omgivelserne helt uden forbehold. Sammen med fluer, hvepse og kålsommerfugle er der også ord, der svirrer rundt – ord fra en tid, hvor presset på vores klode er blevet så stort, at vi ikke kan lukke øjnene for det, men er nødt til at handle.

Det er ord som temperaturstigninger, madspild, CO2 aftryk, ko-prutter, biodiversitet. Tilsammen betyder ordene ganske enkelt, at vi mennesker er blevet for mange og vi lever for godt. Og hvis vi ikke skal save den gren over, som vi sidder på, så skal vi skrue ned. Vi skal leve på en anden måde. Vi skal forbruge mindre – især når det gælder mad, bygge-materialer, rejser og tøj.

De nyeste tal viser, at oksekød alene står for 55% af de drivhusgasser, der kommer fra vores fødevarer. Den korteste forklaring er, at køer spiser rigtig meget og at de bøvser og prutter rigtig meget. "Koen er en dårlig maskine" konkluderer en af forskerne bag tallene. Andre tal viser, at 82% af verdens landbrugsareal bliver brugt til at producere dyrefoder. Måske er det smartere, hvis vi mennesker bare spiser mere af det, der bliver dyrket, selv. Så bliver der også mere plads til natur, sommerfugle og bier og alt det andet. Og for at blive ved tallene: Hver dansker udleder 13 ton CO2 om året. Den gennemsnitlige verdensborger udleder 6 ton. Men vi skal helt ned på 3 ton for at holde klodens temperaturstigninger under 1,5 grader!

Hvad har det med høstgudstjeneste at gøre? Tja, høstgudstjenesten er traditionelt den gudstjeneste, hvor vi takker for alt det, der gror på markerne og som vi lever af. Før i tiden var der endnu mere grund til at sige tak. Folk på gårdene vidste, at hvis høsten slog fejl, risikerede de at komme til at sulte sidst på vinteren. Deres dyr ville også komme til at sulte. Deres børn kunne blive syge af mangel på næring. Så de takkede for høstens gave. Med deres tak huskede de også på, at livet kommer fra Gud. Gud har givet os en jord at leve på. Gud har givet os urter, træer, korn, kartofler. Gud har givet os livet.

Når vi kommer til høstgudstjeneste, kommer de færreste af os fra en gård. Ingen er bange for at komme til at sulte. Men vi skal stadig have mad. Vi går stadig på den jord, hvor alting skal gro. Høstgudstjenesten minder os på en måde om altings hellighed.

Om altings skabthed; Jord, planter, dyr, mennesker.

Den minder os om, at vi skal sige tak. Og den minder os om, at vi skal værne om den jord, vi lever på. Det er vores vigtigste opgave som mennesker: Ikke at udplyndre, men at beskytte. Så vi stadig kan gå ud på små veje en eftermiddag i september, hvor sommerfugle og bier fylder luften.

Søndag d. 17. september er der **høstgudstjeneste i Skærlund kirke** kl. 14, hvor mini-konfirmanderne og deres familier er særligt inviterede.

Der er også **høstgudstjeneste i Uhre kirke** kl. 19.30. Her medvirker kirkekoret.

Begge steder er der hygge og servering efter gudstjenesten.

Venlig hilsen sognepræst Anne Dolmer



Brande Kirkes Børnekor

Er du glad for at synge? Vil du gerne lære at læse noder? Hvis du går 2.kl - 4. kl.
Det er lige dig, vi leder efter. :-)

Vi starter nyt hold op

Tirsdag d. 5. september kl. 15.00

Der øves i Sognegården, Storegade 10B
hver tirsdag kl. 15.00 til 15:50.

Yderligere oplysninger fås hos
organist Eunjn Ko Dey,
tlf. 25567302 eller kkonjin@hotmail.com

Eunjn Ko Dey og Menighedsrådet



Tak for indsatsen

En stor flok forældre og elever mødte talstærkt op fredag og lørdag den 1. og 2. september for at hjælpe ved en af de to store hovedrengøringer, som foregår på Uhre Friskole.

Men man må sige, der er blevet skuret i hver en krog. Ja der var så travlt, at det kun blev til et enkelt billede til skolebladet.

Men det var en sand fornøjelse at møde ind på skolen mandag morgen, hvor alt duftede rent.

Tusind tak til alle jer der var med til at gøre vores skole til et rart og rent sted at være.



Det skulle kun være et årsvikariat...!

På gåture med hunden kan man - foruden at nyde naturen og årstidernes skiften - tænke mange tanker, og jeg kom til at tænke på, hvad der skete for 55 år siden, og det er der kommet dette indlæg ud af:

Den 1. september 1968 blev jeg ansat som årsvikar på Uhre-Kærby Central-skole, og inden den dato havde jeg truffet nogle af medlemmerne i skole-nævnet og også mødt de kommende kolleger. Jeg husker tydeligt den morgen, hvor jeg kom gående til skole og over skolegården med skoletasken i hånden. Jeg syntes, alle kiggede på mig og vidste, hvem jeg var, og jeg kendte jo ikke et øje, men eleverne i 4. klasse tog godt imod mig, og snart fandt jeg mig til rette. Kaffe til madpakken havde vi hver især med hjemmefra, men senere købte vi i fællesskab en kaffemaskine.

Dengang boede lærerne lokalt, så jeg fik anvist en lejlighed ovenpå mejeriets ostelager. Det var lidt omme bagved, men jeg blev glad for at bo der. Om morgenen vågnede jeg til de bump, det giver, når ostene vendes, og vand skulle jeg huske at tappe af om aftenen, for der var ingen vand hos mig, før de var færdige på mejeriet over middag. Det gik fint, og jeg fik lov til at brede mig til ekstra værelser, som jeg ikke skulle betale for. Senere fik jeg også garage, for mejeriskorstenen gav somme tider nogle sorte pletter på bilen, og de var ikke så lette at vaske af.

Familien på mejeriet tog godt imod mig, og snart vidste jeg, hvem der boede i alle husene. Sammen med datteren, der var noget ældre end mig, lavede jeg mange kreative ting: lampeskærme af bindegarn, collager og andre billeder, keramik og afsyring af gamle møbler - det var en tid med megen aktivitet.

I lejligheden fik jeg også besøg af elever fra skolen. Måske kom de med grønsager fra haven eller bare for at snakke, men jeg husker tydeligt dengang en af eleverne sagde, at anemonerne var kommet op, og at jeg påstod, det ikke kunne passe. Senere på eftermiddagen kom den pågældende pige med en buket anemoner, og jeg kan stadig huske hendes forfrosne fingre om blomsterne, og så måtte jeg give hende ret.

Den konstituerede førstelærer blev erstattet af en fast førstelærer, som kørte bilorienteringsløb, og snart fik han andre med - heriblandt mig. Jeg tror, det gav et ekstra plus - måske især hos drengene - når de så, at jeg en gang imellem kom i skole i bil påmalet numre fra weekendens løb og med 2 styrt-hjelme i bagruden, for nu havde interessen bredt sig til rally.

Skolegangen gik sin vante gang. Dengang var der ikke så mange andre ting blandet i undervisningen. Om aftenen var der stadig liv på skolen, der var aftenskole med blandt andet sløj. Det skulle også prøves, og stoltheden var stor over det første selvlavede skærebræt, som stadig er i daglig brug. Skolen blev også benyttet til øveaftner til den årlige dilettant, og en morgen, jeg kom over skolegården, blev jeg mødt af elever, der kunne fortælle mig, at jeg skulle være med til dilettant - det havde de nok hørt snak om derhjemme. Det var jeg så - det første år som sminkør, men senere fik jeg forskellige roller, og et år var forestillingen endda udenbys...! Både sløj og dilettant blev afsluttet med gode afslutningsfester - uha...

Året efter min ansættelse flagede de over hele byen den 1. april. Jeg var blevet fast ansat fra denne dato, men det var ikke til ære for mig, men for skomageren, som fyldte 60 år.

Jeg havde lært at spille blokfløjte på seminariet og havde spillet med i orkesteret, så det var oplagt at lære eleverne at spille. Det var fredag eftermiddag i den sidste time - nu havde vi fået fri om lørdagen - og tænk, der var faktisk en del, der havde lyst til at lære at spille. Vi deltog ved kirkens koncerter til advent og til skolefest. 3-4 af de store piger kom hjem til mig en aften om ugen, og så spillede vi lidt sværere ting for blokfløjte.

Både til sløj og dilettant havde der været en ung mand, som jeg nu begyndte at følges med til folkedans, og det resulterede i, at jeg senere flyttede sammen med ham på hans gård og blev bondekone, men jeg fik aldrig lært at køre traktor. Om vinteren, når der var meget sne, kom naboens børn for at køre med i bil til skole. Da vi selv fik børn, kom de også med, når det var dårligt vejr, ellers måtte de cykle. Undervejs skulle jeg stoppe ved mejeriet for at få mælk og yoghurt med til den lille butik, som eleverne havde fået etableret i hjørnet under trappen.

Efterhånden som tiden gik, voksede skolen, der blev bygget om, og vi blev også flere lærere. Undervisningen ændrede sig og blev nok noget mere spændende, men også mere tidskrævende med hensyn til forberedelse og samarbejde. Der blev arrangeret mange flere ture og lejrskoler, som jeg tænker tilbage på med glæde.

I tidens løb har jeg haft mange dejlige elever, mange samarbejdsvillige forældre og mange rigtig gode kolleger. Alle har de været medvirkende til et godt skoleforløb, hvor de fleste "knaster" forhåbentlig er blevet løst på en ordentlig måde. Næsten 40 år blev det til - jeg startede til september og holdt til august - så der mangler en måned, men alligevel holdt skolen, der nu var blevet til Uhre Friskole, en 40 års reception for mig, min familie og andre inviterede.

Herefter fik jeg lov til at etablere blomster rundt omkring på skolen og selvfølgelig også passe dem. Så jeg kommer stadig med glæde på skolen en gang om ugen og passer blomster, får en snak og holder øje med, at de "laver noget". 15 år med vandkanden er det blevet til, og i al den tid har det glædet mig at se, at eleverne også passer på blomsterne. Enkelte gange er der sket et "styrt" men altid med efterfølgende oprydning, så jeg vil gerne takke alle elever, fordi I er så flinke til at passe på blomsterne, det er også jeres skyld, at de kan se pæne ud.

Jeg er også så heldig at komme både i børnehaven og på skolen som bedste-forælder, og så glæder jeg mig over at se, at forhenværende elever selv kommer med deres børn. For mig at se kan det kun være en anbefaling.

Det blev en lang fortælling, og mange andre ting kunne have været nævnt. Det, der startede som et årsvikariat, er foreløbig blevet til 55 år, og måske er jeg så heldig, at jeg får lov til at vande blomster i det nye Børnehus, der er på vej. - TAK fordi jeg altid bliver mødt med smil og glade ansigter. Alt det bedste til jer alle.

Kærlig hilsen Liselotte.

Kære Liselotte.

Tak for din fortælling om noget, der var engang.....

Tak fordi du fortsat er et velkendt ansigt blandt os, når du kommer rundt midt i skoledagen med din grønne vandkande.

Vi nyder, at der er pænt med blomster i vindueskarme og krukker.

Kærlig hilsen os alle





Sommer eller ej
- vejret er altid til udeliv.

Dette er vores SFO et godt bevis på.

Se på alle disse skønne udebilleder

- de taler for sig selv





Livet i Uhrskoven.



Sumpen

I august har vi haft muligheden for at gå i "sumpen" flere gange. Der har været forskellige mål for turene. Vi har både ledt efter dyr og insekter. Vi har øvet os i samarbejde og fundet grene til vores "krible-krable-gård" i børnehaven. Vi har gået på opdagelse og fundet nye "veje" rundt imellem træer, grene, vandhuller, højt græs og andre udfordringer, vi mødte på vores ture.

Arbejdsdag

Også i år havde vi arbejdsdag i Uhrskoven i august. Listen med arbejdsopgaver var lang, og heldigvis var opbakning god fra forældre i børnehaven, men også fra forældre i vuggestuen, selvom det jo var første gang for dem. Der blev bygget løbegård til kaninerne, lavet nyt bålsted med bænke omkring, klippet hæk, fjernet ukrudt, plantet blomster, ryddet op både ude og inde, vasket legetøj, gjort hovedrent inde og meget meget andet. Det var en fantastisk eftermiddag, hvor der virkelig blev lavet en masse praktiske ting, men hvor der også var tid til hyggeligt samvær familierne imellem.



Tusind tak til alle forældrene for en fantastisk indsats.





Vi nyder så meget vores nye bålsted med nye bænke.



Jyllands Park Zoo

I start september var vi en tur i Jyllands Park Zoo, Haunstrup. Det var en rigtig dejlig dag med et fantastisk vejr. Vi fik rundvisning af en dyrepasser, som viste os, hvor de forbereder mad til dyrene og fryseren, hvor der var en hel hyæne på frost! Vi fik lov at røre ved et løveskind og en løvetand. Vi mødte og rørte også en skildpadde og slange. Det var en stor oplevelse for alle og prikken over i'et på oplevelserne blev, da løverne løb os i møde og gav et kæmpe brøl, fordi de troede, de skulle have mad. Vi så også søbjørnene blive fodret og lave tricks i vandet og på land. Derudover blev der leget på legepladserne og til slut kunne vi nyde en is i skyggen på en meget varm efterårsdag.





Fredag den 8. september var der fællesspisning på friskolen med 63 tilmeldte. En skøn aften i bålhytten med sommertemperatur i september måned.



Kai Husum-eftermiddag
i Den Gamle Købmandsgård
Søndag den 8. oktober kl. 14.00
kommer

Ebbe Glarborg og fortæller om Kai Husum
og nogle af hans udstillede malerier i Pakhuset

Der er mulighed for at købe kaffe

Vel mødt!

Den Gamle Købmandsgård i Uhre



Gymnastiksæson 2023



I UHRE GIF



HOLD	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	KONTAKTPERSON	HOLDMOR	TRÆNERE
Mor-far-barn-træning (0 - 3 år)			16.15-17.00				Janni Gamborg Winni Kjær
Græshopperne (Børnehave)		16.00-16.50			Winni Kjær		Cecilie Erlandsen Maja Therkelsen Freja Høgfældt Charlotte Pedersen
Turbofræs (0. - 1. klasse)				17.00-18.00	Stella Kildegård	Jette Sørensen	Camille Heltborg Liva Jeppesen Alma Andersen Lærke Hollænder Zophia Glindtved
Minimix (spring og rytme) (2. - 5. klasse)	16.30-18.00				Mai Andersen	Fie Sandfeld	Alma Sønderhold Celina Rørby Morten Bøjesen Daniel Søndergaard
Store rytme piger (6. - 8. klasse)	18.15-19.30				Winni Kjær	Louise Søndergaard	Laura Therkelsen Freja Søndergaard
Mix holdet (BGU) (6. klasse - 18 år)			18.00-20.00		Janni Gamborg		Louise Søndergaard Freja Søndergaard

Opstart uge 36, efterårsferie i uge 42, sidste træning inden jul uge 50, opstart uge 2, vinterferie i uge 7, opvisning uge 9.

Hop & Rul

Den 13. oktober 2023, 3. november 2023, 12. januar 2024 og 9. februar 2024

Kl. 15.30 Starter i hallen med redskabsbane og leg
 Kl. 18.00 Spisning i klubhuset, Gydevej 5, 7300 Brande (medbring selv drikkevarer)
 Kl. 19.00 Fredags TamTam (medbring selv fredagsøl)
 Afslutning med fælles oprydning.

Tilmelding via MobilPay 0655FS
 Voksne 60 kr. Børn indtil 14 år 30 kr.



Gymnastikudvalg i UHRE GIF



Mai Andersen
Tlf: 60173448



Janni Gamborg
Tlf: 22287164



Stella Kildegaard
Tlf: 20146503



Winni Kjær
Tlf: 26826664

AKTIVITETSKALENDER

SEPTEMBER:

- 17. Møllecafé på den gamle mølle kl 14.00-16.00
- 19. På hjemmebesøg i 1. klasse.
- 20. Foredrag for 8. og 9. klasse i aulaen klokken 10.00.
- 20. På hjemmebesøg i 1. klasse.
- 25.-29. Valgfagsuge for 7. klasse.
- 25. Hjemmebesøg i 1. klasse.
- 26. 0.-3. klasse med skolen i bio.
- 26. Informationsmøde omkring nyt børnehus - se invitationen på side 4.
- 27. Skole-hjem samtaler i 6. klasse.
- 28. Skolefotografering.
- 29. Skolefotografering.
- 29. Bedsteforældredag for 0.-3. klasse.

OKTOBER:

- 2. Cyklistprøve i 6. klasse.
- 2. Skole-hjem samtaler i 6. klasse.
- 3. Forældresamtaler i overbygningen.
- 6. 1. Klasse i LEGO HOUSE
- 8. Kai Husum-eftermiddag kl 14.00 i Den Gamle Købmandsgård.
- 12.-13. Motionsdøgn for hele friskolen.
- 13. Hop og rul i hallen 15.30-18.00.
- 14.-22. Efterårsferie.



Ny - eller vendt tilbage på Ujamaas redaktionen er Else Kristensen.

Vi er glade for at have Else tilbage.

Så har vi sagt farvel til Tina i redaktionen. Tusind tak for alle de ord, billeder og oplevelser, du har bidraget med gennem nogle år.