

Årsberetning for Uhre Friskole 2014 af tilsynsførende Claus Rosenberg

Den korte udgave af årets tilsyn er, at det har været endnu et år, hvor alt er kørt efter de lovmæssige foreskrifter, og hvor alle kan føle sig trygge over skolens formåen.

Uhre Friskole står med bravour mål med, hvad der almindeligvis kræves af en dansk folkeskole i forhold til en samlet vurdering af undervisningstilbuddet, og eleverne er dygtige og klarer sig godt i de elementære fag.

Papir og pc'ere er taknemmelige størrelser, men man behøver bare at besøge Uhre Friskoles nye hjemmeside for at se, at der er struktur på skolen. Via hjemmesiden får man indsigt i størstedelen af hverdagens aspekter på skolen.

Hele skolens fysiske verden er beskrevet, værdierne bag det hele er berørt, hvor vil skolen hen kan også findes, og de utallige samarbejder, som skolen indgår i, har også fundet plads på hjemmesiden.

Det vigtigste af det hele, nemlig børnene og undervisningen, bliver behandlet indgående og dybt, så man ikke er i tvivl om, at der er holdning bag ordene om, at Uhre Friskole skal være en skole, der vil og tør.....og gør.

I loven om friskolerne er der krav til, at undervisningssproget er dansk, og det er det på Uhre Friskole.

Loven kræver også, at eleverne bliver forberedt. Forberedt til mange ting, men grundlæggende til at leve i det danske samfund med frihed og folkestyre. Den mangesidede undervisning på Uhre Friskole udvikler og styrker eleverne i at klæde sig på til et samfund, hvor der er respekt for frihed og menneskerettigheder.

Og en menneskeret er det at blive hørt og set. Alle må ytre sig, og det får eleverne mulighed for på friskolen.

”Alle er gode til noget!”

Den lille folder lå på lærerværelset under et af mine besøg på skolen, og jeg kunne ikke lade den ligge. Det er ADHD-foreningen, som har udgivet den, men det er egentlig ikke særligt vigtigt. Det er grundbudskabet i titlen, som jeg faldt for:

”Alle er gode til noget!”

Ja, for pokker. Det er vi....alle sammen. Men hvor bliver det hurtigt og tit glemt i jagten på gode resultater for de fleste og et godt gennemsnit. Skolens leder har talt om ny folkeskolereform, og der er rigtig meget grund til at tale om kunnen og spidskompetencer for den enkelte, når den nye reform skal søsættes. For den store frygt

omkring reformen er, at fokus, energi og ressourcer sættes ind på ”PISA”-kompetencer, mens troen på, at alle er gode til noget, og tiden til at finde ud af, hvad det er, den enkelte er god til, sættes i skammekrogen.

Det sker ikke i dag på Uhre Friskole, og jeg har ingen stor frygt for, at det kommer til at ske i fremtiden.

Friskolen planlægger efter, at der er plads og muligheder for den enkelte. Det er ikke min oplevelse, at det sker på bekostning af de mange, måske snarere tværtimod. Der er en accept af, og vi alle er udstyret med hver vores spidskompetencer, og at nogle har brug for mere tid og gødning for at finde det, de er gode til. Det giver et syn på medmenneskene, som eleverne kan bruge udenfor skolens rammer.

På skolen formindsker det gnidninger, selv om det helt sikkert kræver lidt mere plads og forståelse fra lærerne.

Det har været et jubilæums-år på skolen, og der var en lille sætning i jubilæums-sangen, som jeg holder meget af.

”Det er ringe i vandet, der vokser ud af sandet”

Det er et godt princip her på skolen.

I det daglige ”almindelige” skole-arbejde er de små sejre også vigtige, og når skolen, hvad den prisværdigt ofte gør, bevæger sig ud over skemaet, så træder nogle af eleverne ind i nye roller, hvor ringene pludselig vokser.

Som når jeg misundelig må se eleverne stå og sylte, så hele skolekøkkenet er fyldt, eller når eleverne må se i øjnene, at nogle få af de sommerstole de havde baslet sammen, må laves om eller kasseres. Så bliver der taget beslutninger, og ærgrelsen bliver hurtigt pakket væk.

”God stemning” er simpelthen et grundlag på denne skole, og mine besøg fylder altid lidt ekstra på min benzintank.

Sjove, venlige, samarbejdende lærere og gode informative og berigende samtaler med skolelederen gør godt, men det er de nysgerrige og videbegærlige unger og deres energi og humør, der virkelig giver følelsen af at få fyldt super-benzin på.