

Kære forældre, ansatte og venner til Uhre Friskole.

Skoleåret 2021/22 går så småt på hæld – og hvilket år for uhre Friskole.

Der er sket meget.

Covid 19 gav os igen en herlig følelse af at gå i supermarkedet... Dørene blev åbnet op, der blev lukket igen, der blev åbnet op.... osv.

Men skolen tacklede Covid helt fantastisk. De var selvfølgelig også i træning fra året før, og det kunne ses og mærkes.

Rigtig godt arbejde til alle ansatte!

Men skoleåret bragte også andre forandringer med sig. Kent gik på pension efter 40 års tjeneste, og Johnny trådte frem - og hvilken oplevelse det har været at følge med i fra sidelinjen.

Bestyrelsen valgte at give Johnny en lang onboarding periode på 3 måneder sammen med Kent - det tager trods alt tid at downloade 40 års erfaring.

Også selvom den nye hard-disk er top tunet og med lækkert hår.

Fordi erfaring skal perspektiveres, hvis det skal give mening og kunne bruges af andre.

Og for at illustrere værdien og faren ved perspektiv, vil jeg invitere jer på en lille rejsefortælling, som udfoldede sig mellem en skoleleder og en bestyrelsesformand.

Det var vinter og sneen lå så fint på jorden. Der var masser af tid til at filosofere over skolens fremtid - alle elever var trods alt sendt hjem, så skolelederen og bestyrelsesformanden gik en tur - en såkaldt walk and talk.

På et tidspunkt opdager da nogle spor i sneen, og skolelederen siger "se, der er nogle fine kaninspor." Bestyrelsesformanden kigger lidt undrende på skolelederen og siger: "jeg er nu rimelig sikker på, at det er rævespor". Skolelederen siger, at han er ivrig og erfaren jæger, og at det helt sikkert er kaninspor.

De beslutter sig for at følge efter sporene for at se, om de kan finde dyret. Efter et stykke tid siger formanden igen, at det altså ER rævespor. Skolelederen tager sin lineal frem fra skoletasken og måler afstanden mellem sporene. "Du kan da se, at ræve umuligt kan lave sådan et spor"!

Og sådan blev de ved med at ligge og måle spor og påpege på de åbenlyse fejlantagelser fra den anden part - og det gjorde de lige indtil at toget ramte dem!

Perspektiv er noget farligt noget, hvis man stirrer sig blind på sine egne for-forståelser.

Derfor er det så vigtigt at man er flere om at kvalificere de antagelser og perspektiver, som vi alle kommer med.

Jeg vil gerne sende en stor tak og well done til bestyrelsen på Uhre friskole for hele tiden at kvalificere og udfordre perspektiverne - og der har været nok at kvalificere i året, der gik.

Vi har forlænget busaftaler med kommunen, så vores børn fortsat kan komme med bussen til skole.

Vi har været med til at ansætte nye super-medarbejdere til skolen og børnehaven. Charlotte, som ny leder i Uhrskoven og senest Sofie i indskolingen - vi glæder os til at følge jer.

Der er bygget ny branddør i gymnastiksalen.
Der bliver indkøbt nye topmoderne smartboards.

En kæmpe tak skal gå til forældrebestyrelsen i Uhrskoven, som har lavet et massivt stykke arbejde med at designe en ny legeplads til børnehaven. Super godt arbejde.

Et af de overskyggende projekter lige nu er planlægningen af en vuggestue i Uhre.

Business casen er ved at blive udarbejdet, herunder legeplads, grund, bygninger, kapacitet, nye medarbejdere osv.

Det er et kæmpe projekt, og alle perspektiver bliver udfordret og kvalificeret i hele processen.

Så har I måske opdaget, at vi begynder at modernisere bestyrelsen og har taget de spæde spadestik til at digitalisere vores arbejdsgange med Boardplace - vi glæder os til at dykke mere ned i det univers.

Når nu vores motto/# på LinkedIn er; på rette vej mod fremtiden, så tænker vi, at vi nok ikke kan komme uden om digitalisering, og derfor tager bestyrelsen sin egen medicin.

Og når vi taler om LinkedIn - som i øvrigt også var et nyt perspektiv, der blev født under den top tunede harddisk med det lækre hår- så delte Friskolen for lidt tid siden et opslag, der resonerede hos mig.

Det var en tale af den engelske filosof Alan Watts, som postulerede, at livet ikke er en rejse, som vi ofte har for vane at sammenligne vores eksistens med. Han sammenlignede livet som noget, der bedre kunne forklares som en analogi til musik.

Han brugte eksemplet med dans. Når vi danser, sigter vi ikke efter et bestemt punkt i rummet.

Hele pointen med dansen - er dansen.

Ligeledes er det med livet. Det handler ikke om at skynde os til en destination. Hvis vi tænker sådan, snyder vi os selv hele vejen - Livet handler om musik, og det handler om at synge og danse, imens musikken spiller.

Det er det, Uhre Friskole siger, når vi hjælper vores børn på rette vej mod fremtiden → Der er musik på skoleskemaet hver dag!

Tak.